

Kinderen leren snuffelen met honden

DOOR ERNST PROSMAN

OEGSTGEEST - Hondenbeten bij kinderen zijn een groot probleem. Janette Haring uit Oegstgeest is 'erevrijwilliger' van het Sophia SnuffelCollege. Ze bezoekt basisscholen en leert kinderen omgaan met honden.

Hoe werkt een SnuffelCollege?

„In drie lessen leer ik kinderen het gedrag van honden te herkennen en er mee om te gaan. Ook leer ik ze hun angst te verminderen. Aan het eind van de lessen krijgen de kinderen een SnuffelDiploma. Het doel is om het aantal mensen dat door honden gebeten wordt te verminderen. Ik vind dat mensen en honden allebei

opgevoed moeten worden. En mensen opvoeden gaat het makkelijkst bij kinderen.”

Zijn de SnuffelColleges hard nodig?

„In Nederland worden er 150.000 mensen per jaar door honden gebeten. Gemiddeld valt er ook elk jaar een dodelijk slachtoffer. In driekwart van de gevallen kent de hond het slachtoffer en tweederde gebeurt bij het slachtoffer thuis. Vaak zijn het kinderen jonger dan vier jaar, die ook nog in het gezicht gebeten worden. Als kinderen het gedrag van een hond herkennen, wordt de kans op een beet een stuk kleiner.”

Welke honden zijn geschikt?

„Driekwart van de honden die mee wil doen, valt af. Ze worden het strengst beoordeeld op stressbestendigheid. Als een hond schrikt omdat een kind aan zijn staart trekt, moet dat schrikmoment snel over zijn. Het ras van de hond doet er niet toe. Veel van de honden zijn Labradors, maar dat komt omdat er nou eenmaal veel van zijn in Nederland. De honden die aangemeld worden, zijn gewoon van mensen die als vrijwilliger mee willen helpen.”

Relatie tussen mens en hond?

„Mens en hond moeten veilig samen kunnen leven. Hierin is wederzijds respect erg belangrijk. Een kind moet

leren dat een hond een eigen ruimte heeft, waarin hij met rust gelaten moet worden. Mens en hond moeten allebei plezier hebben.”

Waar komt uw liefde voor honden vandaan?

„Dat weet ik eigenlijk niet. Zelf had ik vroeger geen hond omdat mijn ouders veel reisden. Maar ik zag veel honden van de burens en van vrienden.”

Stel: u wordt voor een week op een onbewoond eiland geplaatst. Zit u daar liever met honden of mensen?

„Ik ben wel echt een mensensmens. Ik vind honden erg leuk, maar ze zijn niet meer dan gezelschapsdieren.”

Leidsch Dagblad 19 mei 2012